

Jag framför en apell/utan manus / dessa var ungefär orden en solig hoppfull dag: Suzanne Osten

NU händer det stora saker här i Kungsträdgården
- Vi har är många och vi har samlats här idag för att uttrycka vår vrede
och vår lust att leva och vi vill vända mörker till detta ljus.

Vi här

är alla solidariska med de unga som demonstrerar för klimatet
Vi tackar för att de väcker oss: Dags att handla.

“Antingen står man för något, eller också går man med på vad-som-helst”
(Den Amerikansk Poeten Gil Scott-Heron, sjungit det så här r)
Either you stand for something -or anything goes)

1.

I Chiapas ,i Mexico ,idag
lever en 8 årig flicka som heter Xochitl Guadalupe Cruz
hon har fått ett stort vetenskapligt pris för att hon
forskat fram
hur vi kan värma vatten,
och på det sättet slipper hugga ner träden för att elda till varmvatten
En möjlighet för alla fattiga i framtiden,
få tillgång till varmt vatten
utan hugga ner de oumbärliga träden
Hon stöds av sin pappa och ett helt nätverk vuxna på universitetet
Hon startade nämligen som 4 åring begåvad forskare.
En ring slog kring henne.

2

barn och unga är ju maktösa vet vi
men som unga har vi öppet sinne
och en väldig kraft
och en biologisk tro på vår överlevnad
Vi kommer klara oss- vi är framtiden

Vi har sett korståg av barn i historien
Och vi har sett
i historien barnet Jeanne d'Arc bli general
och flytta flytta arméer
Och vi har sett Greta Thunberg skapa många
Kunniga klimatagitatorer
Genom att vägra meningslöshet
och när de strejkar frågar de oss
-varför ska vi gå i skolan om det inte finns en framtid.
när barnen strejkar och säger
Det är ingen mening att gå i skolan
om det inte finns en framtid

har de tappat sin optimism och bara vi kan hjälpa dem
få tillbaka kraften genom att stödja dem
och säga NI HAR RÄTT
När andra vuxna hör detta blir de ofta rädda
och säger att barnen är lurade av sina föräldrar.
Men vi här vet att dialogen och svaret
Mellan barn som ser klart som i sagan av HC andersson
-Kejsaren är naken,hjan har ju inga kläder fast han tror det.
-de vuxna gör inget fast de vet allvaret ,säger barnen
rädda vuxna vill stoppa barnen.
Rädda vuxna säger att vuxna gör fel som stödjer strejkande barn,
ordning är viktigast.

Ansvar för vår planet måste nu delas med lika engagerade och kunniga vuxna.
Men Barnes prorotester innebär ropet på mening
framtiden är vår-

Stjäl den inte

Och vi vuxna här som stöder
Barnens framtids tro är precis som de
norska lärare lärare som nu fundera och skicka meil till varandra
- hur gör vi vuxna skolan relevant för barnen under detta fadnsfulla hot
idag vet vi vuxna vad krävs av oss

3

många vuxna
penningtvättar suger ut
startar krig
förnekar klimatsvämningarna
en frukt av vår vuxna girighet Vi är förvblindade vi måste
inser
Vi bestjäl barnen deras mening och framtid
Alltså en dånande
En apell

"Mödrar Fäder Vuxna !

Är vi villiga att låta VÅRA barns planet
förgöras av girighetens och
okunskapens krafter"
("Legacy", P. Tjernberg , Ageing in time,)
Och det märkvärdiga svaret nej

Och jag ber er säga ja
Alltid ja för
De unga och livet och meningen att samlas som idag1